

Ursula Hirschmann: Antifascist och medgrundare av den europeiska federaliströrelsen (1913-1991)



Ursula Hirschmann föddes i en judisk medelklassfamilj i Berlin. År 1932 gick hon med i det socialdemokratiska partiets ungdomsförbund för att göra motstånd mot nazisternas frammarsch. Under sin exil i Paris i mitten av 1930-talet träffade hon Eugenio Colomi, en ung italiensk filosof och socialist som hon senare gifte sig med. Hon deltog sedan i den hemliga antifascistiska motståndsrörelsen i Italien.

När Colomi greps och fängslades på ön Ventotene följde hon med honom dit. På ön mötte de Ernesto Rossi och Altiero Spinelli som 1941 tillsammans skrev Ventotene-manifestet för ett "fritt och enat Europa", som allmänt anses som startskottet för den europeiska federalismen. Manifestet var en plan för en demokratisk europeisk union efter kriget. Ursula Hirschmann smugglade manifestet till det italienska fastlandet och hjälpte till att sprida det.

I augusti 1943 i Milano var hon med och grundade den europeiska federaliströrelsen tillsammans med Altiero Spinelli efter hans flykt från Ventotene. År 1975 bildade Hirschmann föreningen Kvinnor för Europa i Bryssel.

Tidiga år

Ursula Hirschmann föddes 1913 och började sin politiska och aktivistiska bana vid evenemang som anordnades av det socialistiska och det tyska socialdemokratiska partiet i hemstaden Berlin.

År 1932 fick den unga judiska ekonomistudentens liv en radikal inriktning när hon gick med i kommunistiska motståndsgupper. Ett år senare, då nazisterna började slå ner på de oppositionella grupperna, flyttade hon till Paris tillsammans med sin bror Albert (som senare blev en framstående ekonom och statsvetare). Det blev början på en långvarig exil och en vändpunkt som innebar ett engagemang för den europeiska federalismen.

I Paris mötte hon och Albert den unge italienske filosofen och socialisten Eugenio Colomi, som de hade lärt känna i Berlin. Ursula Hirschmann reste med Colomi till Italien där de gifte sig 1935.

Paret engagerade sig starkt i den antifascistiska rörelsen i Italien, men den radikala aktivismen ledde till att Colomi greps och sattes i fängelse på ön Ventotene. Hirschmann fick myndigheternas tillstånd att följa med Colomi till Ventotene där de träffade andra antifascistiska intellektuella som Altiero Spinelli och Ernesto Rossi.

Starten på den europeiska federalismen

Detta möte ledde till Ventotene-manifestet från 1941 "för ett fritt och enat Europa". Manifestet skrevs i hemlighet på cigarettpapper och var både en politisk förklaring och en plan för en demokratisk europeisk federation. Det innehöll en uppmaning att bryta med Europas förflutna och införa ett nytt politiskt system genom politisk omstrukturering och omfattande sociala reformer.

Ursula lyckades ta med sig manifestet från Ventotene till fastlandet där hon hjälpte till att skriva ner det och sprida det. Manifestet

fick en bred läsekrets bland dem som kämpade mot nazisterna i den italienska motståndsrörelsen. Ursula Hirschmann reste till Milano där hon år 1943 bildade *Movimento Federalista Europeo*, den europeiska federaliströrelsen, tillsammans med Spinelli och andra aktivister samtidigt som de allierade styrkorna tågade genom Italien. Samma år i augusti hölls det första konstituerande mötet för den nya rörelsen i Milano där man antog de sex hörstenarna i den federalism som tog form i Ventotene.

Eugenio Coloni mördades av fascister i Rom 1944 och Ursula Hirschmann gifte sig med Altiero Spinelli året därpå. De flydde till Schweiz där de arbetade med att internationalisera den europeiska federaliströrelsen. Det ledde till att Hirschmann hjälpte till att organisera den första internationella federalistkongressen i Paris 1945. Paret bosatte sig senare i Rom.

Hirschmanns politiska engagemang upphörde inte efter andra världskriget. År 1975 bildade hon föreningen Kvinnor för Europa (*Association Femmes pour l'Europe*) i Bryssel – en rörelse som samlade kvinnor från både feministiska och politiska kretsar och som fortsätter att arbeta för jämställdhet.

Ursula Hirschmann fick tre döttrar med sin förste man Eugenio Coloni: Silvia, Renata och Eva, och tre döttrar med Altiero Spinelli: Diana, Sara och den italienska journalisten och EU-parlamentarikern Barbara Spinelli. I december 1975 drabbades Ursula Hirschmann av en hjärnblödning som hon aldrig helt återhämtade sig ifrån. Hon dog 1991, 77 år gammal.