

Winston Churchill: fortaler for Europas Forenede Stater



Winston Churchill 1874 - 1965

Winston Churchill, tidligere officer i hæren, krigs-korrespondent og britisk premierminister (1940-1945 og 1951-1955), var en af de første fortalere for oprettelsen af "Europas Forenede Stater". Efter anden verdenskrig var han overbevist om, at et samlet Europa var den eneste mulighed for at sikre varig fred. Hans mål var én gang for alle at udrydde den europæiske nationalisme og krigslyst.

Han fremlagde de konklusioner, han havde draget af historien, i sin berømte "Tale til den akademiske ungdom" på universitetet i Zürich i 1946: "Der er en løsning, som ... i løbet af få år vil gøre hele Europa ... frit og ... lykkeligt. Det er at genskabe den europæiske familie, eller så meget af den som muligt, og give den en struktur, som gør, at den kan leve i fred, sikkerhed og frihed. Vi må opbygge en slags Europas Forenede Stater."

Således blev den drivende kraft i koalitionen mod Hitler en aktiv forkæmper for den europæiske sag.

Churchill var også kendt som maler og forfatter. I 1953 modtog han Nobels litteraturpris.

De unge år

Winston Churchill blev født den 30. november 1874 ind i den aristokratiske Spencer-Churchill-familie, der nedstammede fra de højadelige hertuger af Marlborough, men hans mor var født i USA. Efter en privilegeret barndom begyndte Churchill sin uddannelse i 1888 på Harrow, som er en af Londons bedste drengeskoler. Han var ikke nogen fremragende elev, så skoletiden var ikke noget, han nød.

Da han gik ud af skolen i 1893, tog det ham tre forsøg at bestå adgangseksamen til militærakademiet Sandhurst. Efter at have færdiggjort sin uddannelse begyndte han en militærkarriere, som i løbet af de næste fem år bragte ham i kamp på tre kontinenter, gav ham fire medaljer og en hædersorden, udmundede i fem bøger og fik ham valgt til parlamentet – alt sammen før han fyldte 26.

Politisk karriere

Mens Churchill var i den britiske hær, arbejdede han også som korrespondent for en avis. Da han rapporterede fra Boerkrigen i Sydafrika, skabte han overskrifter, da han flygtede fra en fangelejr og vendte tilbage til England i 1900 for at påbegynde en politisk karriere. Han blev valgt til parlamentet og arbejdede bl.a. som indenrigs- og flådeminister. I 1915 blev han tvunget til at træde tilbage efter en fiasko i forbindelse med en militær offensiv. Han besluttede at vende tilbage til hæren og blev chef for en bataljon i Frankrig. Da der blev dannet ny regering i 1917, blev han udnævnt til ammunitionsminister. I årene frem til 1929 bestred Churchill alle de vigtigste ministerposter på nær posten som udenrigsminister.

I 1929 tog han afstand til sit eget parti, De Konservative. Det var starten på en periode i Churchills liv, der er kendt som "de vilde år".

Han fortsatte med at skrive og blev en meget produktiv forfatter af artikler og bøger med mange udgivelser bag sig. Churchill var en af de første få personer, der var opmærksom på den voksende trussel fra Hitler, længe før anden verdenskrig brød ud, og han var den første til at give udtryk for sine bekymringer.



Churchill gør "V"-tegnet for sejr under en tale ved den europæiske kongres i Haag i 1948.

Anden verdenskrig

I 1939 blev Churchills forudsigelser en realitet, da anden verdenskrig brød ud i lys lue. I 1940 blev han premierminister og førte Storbritannien igennem de svære krigsår ved at indgyde håb og beslutsomhed i den britiske befolkning med sine inspirerende taler. Han nægtede pure at overveje overgivelse eller indgå forhandlinger med nazisterne. Det opmuntrede til britisk modstand, især i starten af krigen, da Storbritannien stod alene i aktiv opposition mod Hitler. Han tabte dog alligevel valget efter krigens afslutning. Churchill mistede dog ikke sin evne til at forudse, hvordan fremtiden ville forme sig. Det blev bevist af hans berømte tale i Fulton, Missouri, om truslen fra de sovjetiske kommunister, hvor han formulerede det berømte udtryk "jerntæppet".

"Europas Forenede Stater"

I 1946 holdt Churchill endnu en berømt tale på universitetet i Zürich, hvor han talte varmt for oprettelsen af "Europas Forenede Stater" og opfordrede europæerne til at vende ryggen til fortidens rædsler og se fremad. Han erklærede, at Europa ikke havde råd til at slæbe hadet og hævnlysten fra fortidens slag med sig, og at det første trin på vejen til at genskabe en "europæisk familie" af retfærdighed, barmhjertighed og frihed var at "bygge en slags Europas Forenede Stater. Kun på denne måde vil flere hundrede millioner hårdtarbejdende mennesker kunne genvinde de enkle glæder og håb, der gør livet værd at leve".

Europarådet

Med denne indtrængende opfordring til at skabe en form for Europas Forenede Stater var Churchill en af de første fortalere for europæisk integration som et middel til at undgå, at grusomhederne fra de to verdenskrige nogen sinde skulle gentage sig. Oprettelsen af Europarådet blev første skridt på vejen. I 1948 mødtes 800 delegerede fra alle de europæiske lande til en stor Europakongres i Haag med Churchill som ærespræsident.

Det førte til oprettelsen af Europarådet den 5. maj 1949, og Churchill deltog selv i det første møde. Hans opråb kan ses som drivkraften bag yderligere integration, som det senere blev aftalt ved Messina-konferencen i 1955, der førte til Romtraktaten to år senere. Det var også Churchill, som først præsenterede ideen om en "Europahær", der skulle beskytte kontinentet og give det europæiske diplomati noget mere pondus. Derudover blev Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol etableret i 1959 – et årti efter, at Churchill først havde støttet op om ideen.

Winston Churchill gav håb til Europas befolkning som bindeleddet i de allieredes kamp mod nazismen og fascismen og blev en konstant drivkraft og forkæmper for europæisk integration.